

‘Goed boos, een weg tussen ruzie en roddel’ radiokerkdienst ZvK

**ZONDAG 19 JULI 2015, 19.30 UUR, RADIO 5
UITZENDING VANUIT DE RANK RIVIERENLAND IN VIANEN**

HILVERSUM/VIANEN – ‘Goed boos, een weg tussen ruzie en roddel. Als we boos worden, vinden we het vaak lastig daar goed mee om te gaan. Wat zou het mooi zijn als we leren de energie die in boosheid zit ten goede aan te wenden’, zegt gemeentestichter Gerard van der Schee van de Rank Rivierenland in Vianen. Van der Schee: ‘Het is boeiend om te lezen wat er over boosheid in de Bijbel staat. Het komt regelmatig aan de orde. Je leest dat mensen ruzie maken; anderen slikken hun irritatie in en blazen stoom af door er negatief met derden over te praten’. De vraag kan opkomen: Hoe zou God boosheid bedoeld hebben? Is het alleen maar lastig, is boosheid eigenlijk zondig? Of is er een weg tussen ruzie en roddel? Over deze vragen gaat het in de dienst die Zendtijd voor Kerken op zondag 19 juli, vanaf 19.30 uur via Radio 5.

In het Bijbelboek Efeziërs, dat je vindt in het Nieuwe Testament van de Bijbel, staat een kernzin over boosheid: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans’ (Efez. 4:26-27). Kortom, los de situatie die boosheid oproept op een goede manier op, met hulp van God. Daarover gaat ook het boekje ‘Goed boos zijn’ dat van der Schee hierover schreef. Hoe Jezus dat deed lezen we in Marcus 3:1-6.

De Bijbellezingen komen uit de ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’ en de samenzang uit de Opwekkingsliedbundel en de bundel Nieuwlied.

De muzikale medewerking wordt verzorgd door: Filip Leenman, gitaar, Roel Bolt, piano en Diana Wagenaar en Annemiek Huiting zang.

LITURGIE

Welkom

Zingen: ‘Welkom in het huis van God’ (Nieuwlied)

Gebed

Votum en groet

Zingen: ‘Prijs Adonai’ (Opwekking 638)

Kindermoment

Zingen: ‘Ben je boos of ben je blij’

Gebed

Schriftlezing: Marcus 3:1-6

Zingen: ‘Bron van levend Water’ (Opwekking 445)

Interview: Martijn (26 jaar)

Zingen: ‘Regeer in mij’ (Opwekking 569)

Preek met als thema: **‘Goed Boos, een weg tussen ruzie en roddel’**

Zingen: ‘Goed boos’ (Opwekking 222, tekst-Filip Leenman)

Dankgebed

Zingen: ‘Jezus, hoop van de volken’ (Opwekking 618)

Zegen

Zingen: ‘De zegen van God, onze Vader’ (Nieuwlied)

Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met gemeentestichter/voorganger Gerard van der Schee na te praten via telefoonnummer 0900 549 0 549. Voor meer informatie, zie www.zvk.nl.

Aansluitend aan de dienst volgt een spot met een project van ‘Metterdaad’ voor kwetsbare mensen in armoede en noodsituaties.