

Wachten op de Geest

Inleiding

De heilige Geest is één van de belangrijkste onderwerpen uit het christelijk leven. De heilige Geest is namelijk niet zo maar wat. De heilige Geest is de veranderende kracht van God. Tegelijk zien we dat er in de loop der tijd heel wat geworsteld is met het hoe en wat van de Geest. Van Christus en zijn kruis valt een plaatje te maken, maar van de heilige Geest... Juist daarom is het belangrijk om samen te lezen in de bijbel en te ontdekken welke rijkdom God door zijn Geest aan de gemeente heeft gegeven.

Wie is de Geest?

Over de geest van God wordt al in Genesis 1 gesproken. De Geest van God zweefde over de wateren (Gen. 1:2). Altijd wanneer er in het oude of in het nieuwe testament over de Geest wordt gesproken, dan is duidelijk dat het gaat om de kracht van God zelf. God is aan het woord. De Geest spreekt en leidt, de Geest vermaant en verhindert. In de Geest spreekt God tot ons hart.

Hoe werkt de Geest? Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de Geest scheppend, herscheppend en leidend is. Scheppend in die zin dat alles in deze wereld door Gods Geest gemaakt is. Duidelijk zien we bijvoorbeeld in Gen. 2 hoe God de mens maakt van stof en zijn Geest in de neus blaast. Door de Geest komt de mens tot leven (Gen. 2:7). Ieder levend wezen draagt zo het leven bij zich dat God gegeven heeft. Wetenschappers kunnen vandaag de dag oneindig veel onderzoeken en doen. Maar geen wetenschapper is er ooit in geslaagd om leven te maken. Dat is het

wonder van de adem van God. God geeft leven!

Ten tweede kun je zeggen dat Gods Geest een herscheppende Geest is. Niet alleen geeft God leven, God geeft ook *nieuw* leven. Daarbij kun je denken aan allerlei personen uit de bijbel die door Gods Geest zijn aangeraakt. Een Mozes, een David, een Petrus, een Paulus. God heeft hen geroepen, maar bovendien heeft God hen gezalft met zijn geest. Het was die Geest die hun karakter gevormd of veranderd heeft. Mozes werd van een schuwe teruggetrokken herder een vooraanstaand leider. Paulus werd van de driftige vervolger van de gemeente een groot evangelist. En noem maar op. De Geest verandert mensen. Het is een her-scheppende Geest.

Als derde kun je zeggen dat de Geest mensen toerust om aan de slag te gaan voor Gods koninkrijk. Mensen worden veranderd met een doel. Dat doel is om in deze wereld te hervormen naar Gods beeld. Uit eigen kracht zouden we niet ver komen, maar Gods kracht is een oneindige bron. Daarom bidt David in psalm 51, neem uw Geest niet van mij.

Daarom kan Jezus volhouden: Gods Geest rust op hem. Daarom konden de eerste apostelen de gemeente bouwen en uitbreiden tot aan de einden der wereld, Gods Geest was hun bron, hun kracht, de leiding in hun leven.

Leven uit de Geest wil zeggen Gods Geest aan het werk laten. Niet gaan in eigen kracht en handelen uit eigen idealen. Nee, het is vol zijn van de Geest van God en de Here God ten dienste staan. Wilt u uw werk door mij heen doen.

Werkt de heilige Geest in het oude testament anders dan in het nieuwe testament?
Ken je voorbeelden in de bijbel van mensen die helemaal gegrepen waren door de heilige Geest?
Wanneer neemt God zijn Geest van mensen weg? Ken je voorbeelden uit de bijbel?

Vrucht van de Geest

Zoomen we in op de Geest in ons leven. Wat doet de Geest? Al het gaat om her-schepping is één van de belangrijkste zaken de vorming van ons karakter. We hebben het dan over de vruchten van de Geest. In Galaten 5 wordt een aantal vruchten van het vlees en een aantal vruchten van de Geest genoemd (Gal. 5: 18-25). De vruchten zijn die dingen die voortkomen uit de relatie met Jezus Christus. Vruchten kun je niet afdwingen. Vruchten zijn een gevolg van onze relatie met de Heer. Soms komen vruchten ongemerkt en sta je verrast.

Over de vrucht van de Geest valt veel te zeggen. Onwillekeurig denk je aan het beeld dat Jezus zelf gebruikt in Johannes 15 als hij spreekt over de ware wijnstok (Joh. 15: 1-17). Jezus houdt zijn discipelen daar voor hoe ze hem kunnen dienen als hij er niet meer zal zijn. Maar liefst vijf keer zegt hij dan: Blijf in mij. Blijft in mij, want pas dan kun je vrucht dragen. In Jezus blijven wil zeggen telkens weer je leven afstemmen op de Heer. Het gaat niet om onze wil en onze verlangens. Om onze kracht en onze goede wil. Het gaat er om telkens weer ons leven af te stemmen op de Heer. Wat wil Hij?

De belofte over de vruchten is dan prachtig. Wat zegt Jezus? Wie niet in hem blijft zal geen vrucht dragen. Wie wel in hem blijft zal wel vrucht dragen. En uiteindelijk zullen we overvloedig vrucht dragen. Praktisch gezien wil dat zeggen dat ons leven van binnenuit door de Heer wordt veranderd. Hij zal ons karakter onder handen nemen. Met al onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Door de Geest verandert Jezus ons leven van binnenuit.

Vruchten moeten groeien. Dat is iets om in ons achterhoofd te houden. Het is meestal niet zo dat we van het ene op het andere moment helemaal anders zijn. Vrucht dragen vraagt om overgave en volharding. Hoe groter de druk, hoe mooier de vruchten. Het is wat in Ef. 4 staat: *Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.* (Ef. 4: 21-24)

In Gal. 5 wordt gesproken over de vrucht van de Geest (enkelvoud). Waarom zou dat zijn?
Wat stimuleert groei en wat belemmert groei?
Joh. 15 spreekt over snoeien. Herken je dat?
Welke vruchten zijn voor jou van toepassing? (zie de lijst in de bijlage)
In welke vrucht zou je willen groeien?

Gaven van de Geest

Naast de vrucht van de Geest zijn er ook de gaven van de Geest. De vrucht heeft te maken met ons karakter. De gaven met onze vaardigheden, onze talenten. Op een aantal plekken worden gaven van de Geest genoemd (1 Kor. 12: 8-10, Ef. 4: 11-16, Rom. 12: 6-8). Paulus noemt een aantal gaven, maar de lijst kan lang uitgebreid worden. Christian Schwarz kwam tot meer dan dertig gaven, maar er zijn er ongetwijfeld onnoemlijk veel meer. Een gave is het talent door God gegeven en gebruikt ter ere van God en tot opbouw van zijn koninkrijk. Geestelijke gaven zijn meer dan

een natuurlijk talent: ze vinden hun oorsprong in de Geest, worden gestuurd door de Geest, ze zijn gegeven omdat de Geest ze wil gebruiken tot opbouw van Gods koninkrijk. Soms kunnen gaven van de Geest heel bijzonder zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de gave van genezing of van profetie. Dat gaat vaak ons rationele verstand te boven. Maar er zijn ook gaven die veel minder in het oog springen, maar minstens zo belangrijk zijn. Denk maar aan de gave van gastvrijheid. Paulus zelf zegt dat daardoor sommige gelovigen engelen hebben geherbergd (Hebr. 13:2).

Net als met vruchten van de Geest geldt vaak dat gaven zich vaak ontwikkelen. Een bepaalde situatie vraagt om gaven en God geeft dan mensen met gaven. Maar als mensen niets met die gaven doen, dan blijven ze liggen. Juist door aan de slag te gaan kan God ons vormen en gebruiken.

Als het gaat om de gaven van de Geest is een waarschuwing ook op zijn plaats. Paulus zelf spreekt er over dat niet iedereen dezelfde gave heeft (1 Kor. 12: 28-30). Pas op voor gaven-projectie! De één is geschikt als leraar en de ander kan beter muziek maken. Spreken

soms allen in tongen (1 Kor. 12:30)? Een zekere gave-verblindheid is de kerk niet vreemd. Alsof iedereen zich op een bepaalde manier moet inzetten. Het was juist de kracht van de eerste discipelen en van de eerste gemeenten dat ze mensen inschakelden op de terreinen waar God hen de gave voor had gegeven. Juist dat is de kracht van de kerk. Juist daarom is het goed om samen na te denken. Niet alleen over de vraag welke gave iemand heeft. Maar vooral over de vraag hoe je de gave tot opbouw van de gemeente en van Gods rijk kunt gebruiken.

Hoe zit het met de verhouding tussen een natuurlijk talent en een geestelijke gave?
Welke gaven herken je in elkaar?
Hoe kun je jouw gave in de gemeente inzetten?

Vervulling door de Geest

Als het gaat over de Geest is er verschil tussen het ontvangen van de Geest en het vervuld zijn door de Geest. Wanneer Jezus zijn discipelen na de opstanding ontmoet dan ontvangen zij de Geest. Joh 20:22 beschrijft, hoe Jezus op zijn discipelen blaast (vgl de schepping van de mens in Gen. 2). Later zal Paulus ook zeggen: Niemand kan uit zichzelf God erkennen als Heer, als je God erkent dan is de heilige Geest aan het werk (1 Kor. 12:3). De evangelist Johannes de Heer zei zelf ergens dat wanneer mensen überhaupt nadenken over de vraag of er een God bestaat Gods Geest met die mensen aan het werk is. Als mensen dan een keus maken voor Jezus dan is dat de heilige Geest die hen dat in het hart heeft gelegd.

Maar naast het ontvangen van de Geest is er ook het vervuld zijn door de Geest. Dat is wat de eerste discipelen meemaakten op de beroemde eerste pinksterdag. Het is het verschil tussen Heb ik de Geest – Heeft de Geest mij? De Geest is dan niet te gast, maar woont in je leven. Dan gebeurt er wat van binnen uit! Niet omdat het moet, maar omdat je je open stelt. In het boek handelingen lezen we van mensen die gegrepen worden door de heilige Geest. Toen ze zich overgaven aan die

Geest gingen heel bijzondere dingen gebeuren.

De groei van de eerste gemeente had alles te maken met de werking van de Geest. In Hand. 6:3 lezen we hoe nieuwe medewerkers werden gezocht. Men kiest dan zeven wijze mannen, *die goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige Geest*. Onder deze zeven bevindt zich ook Stefanus, *een diepgelovig man, vervuld van de heilige Geest* (Hand. 6:5). Later zal Stefanus zijn getuigenis geven voor de raad en vlak voor zijn marteldood slaat Stefanus *vervuld door de heilige Geest* zijn blik op naar de hemel (7:55). De eerste gemeente in Jeruzalem was meer dan louter een organisatie. Mensen waren vol van de Geest en handelden uit de Geest. De Geest leidde hen, bemoedigde hen en gaf hen een groot getuigenis.

In onze tijd hebben we heel hard nodig dat mensen vervuld zijn door de Geest. Je kunt een prachtig bordje op de kerk of op je leven zetten, maar heeft de Geest het ook werkelijk voor het zeggen? Ef. 5:18 is de aansporing van Paulus: *Wordt vervuld met de Geest!* Soms kan dat heel spannend zijn. Het vraagt om overgave. Niet eigen inzicht volgen, maar je afvragen: Welke weg wilt U vandaag dat ik zal gaan? Opeens kom je soms op heel andere plekken uit dan dat je zelf zou kiezen.

Wat vind je van het onderscheid van het ontvangen van de Geest en vervuld worden door de Geest?
Hoe kun je vervuld worden met de heilige Geest?
Wat is het effect van vervuld worden door de heilige Geest?

De heilige Geest en de kerk

Opvallend is dat de kerk pas begint als de heilige Geest wordt uitgestort. Jezus roept zijn discipelen op in Jeruzalem te blijven wachten en daarna worden ze uitgestuurd. De eerste pinksterdag wordt wel de verjaardag van de kerk genoemd. Dat is niet voor niets. Toen greep Gods Geest mensen vast en toen lieten mensen zich door Gods Geest gebruiken. De Geest van God is niet een fijn warm gevoel van binnen. De Geest van God zet ons als kerk in beweging. De Geest maakt duidelijk dat we een opdracht in de wereld hebben. Dichter bij

huis, dat God ons als Kruiskerk wil gebruiken om grote dingen in Dordrecht te gaan doen. Natuurlijk, in Dordrecht gebeurt heel veel waar God verdriet van heeft en wat niet in overeenstemming is met zijn wil. Maar juist daarom heeft God zijn Geest uitgestort. Juist daarom heeft God ieder van ons geroepen. Wat maakt de Geest ons als kerk duidelijk? Hoe wil de Geest ons als kerk gebruiken. Dat is de grote uitdaging als het gaat om het onderwerp *volgen*. Wij delen in Zijn Geest en volgen in zijn spoor. God gaat dan grote dingen doen.

Op welke manier zouden we in de kerk meer openheid voor de heilige Geest kunnen hebben?

De vrucht van de Geest

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Vrolijk | 31 Geduldig |
| 2 Enthousiast | 32 Verdraagzaam |
| 3 Betrouwbaar | 33 Behulpzaam |
| 4 Serieus | 34 Sterk |
| 5 Optimistisch | 35 Humoristisch |
| 6 Netjes | 36 Zelfverzekerd |
| 7 Dapper | 37 IJverig |
| 8 Ontspannen | 38 Aardig |
| 9 Actief | 39 Zelfstandig |
| 10 Bescheiden | 40 Handig |
| 11 Alert | 41 Rustig |
| 12 Spontaan | 42 Behoedzaam |
| 13 Creatief | 43 Sympathiek |
| 14 Belangstellend | 44 Sociaal |
| 15 Verantwoordelijk | 45 Joviaal |
| 16 Zorgzaam | 46 Leergierig |
| 17 Avontuurlijk | 47 Dapper |
| 18 Positief | 48 Idealistisch |
| 19 Luisteraar | 49 Kranig |
| 20 Intelligent | 50 Meegaand |
| 21 Ruimdenkend | 51 Liefde |
| 22 Royaal | 52 Vreugde |
| 23 Gevoelig | 53 Vrede |
| 24 Organisatorisch | 54 Vrijgevig |
| 25 Zorgvuldig | 55 Vriendelijkheid |
| 26 Eerlijk | 56 Goedheid |
| 27 Veelzijdig | 57 Geloof |
| 28 Flexibel | 58 Zachtmoedigheid |
| 29 Duidelijk | 59 Zelfbeheersing |
| 30 Liefdevol | |