

Here I am Lord

I, the Lord of sea and sky,
I have heard My people cry.
All who dwell in deepest sin My hand
will save,
I, who made the stars of night,
I will make the darkness bright.
Who will bear My light to them?
Whom shall I send?

**Here I am Lord, Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.**

I, the Lord of snow and rain,
I have borne My people's pain.
I have wept for love of them,
They turn away.
I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak My word to them.
Whom shall I send?

I, the Lord of wind and flame,
I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them,
My hand will save.
Finest bread I will provide
till their hearts be satisfied.
I will give My life to them.
Whom shall I send?

Ik, de Heer van zee en land,
ik heb mijn volk horen huilen.
Iedereen die in diepste zonde woont,
zal door mijn hand worden gered,
Ik, die de sterren heb gemaakt,
Ik zal het duister licht maken.
Wie zal Mijn licht naar hen toebrengen,
wie zal Ik zenden?

**Hier ben ik, Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb U in de nacht horen roepen.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal Uw volk in mijn hart bewaren.**

Ik, de Heer van sneeuw en regen,
Ik heb de pijn van mijn volk gedragen.
Ik heb gehuild van liefde voor hen,
zij keren zich af.
Ik zal hun stenen harten breken,
hun harten van liefde geven.
Ik zal Mijn woord tot hen spreken.
Wie zal Ik zenden?

Ik, de Heer van wind en vuur,
Ik zal zorgen voor de armen en verlamden.
Ik zal een feest voor hen bereiden,
Mijn hand zal redden.
Het beste brood zal ik ze voorzetten
tot hun harten verzadigd zijn.
Ik zal hun Mijn leven geven.
Wie zal Ik zenden?